

Jaarverslag 2015 Rotterdamse Sangha

De zondagmiddag- en maandagavondbijeenkomsten werden ook in 2015 door vele vaste bezoekers en nieuwe belangstellenden bezocht. Het Zonneoog aan de Bergsingel was voor het tweede jaar onze thuisbasis.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Rotterdamse Sangha is in 2015 bijeen geweest op 29 mei. De samenstelling bleef ongewijzigd: Kees als voorzitter, Bernadette als secretaris, Hannie als penningmeester en Willem als gewoon lid.

Kerngroep

Het idee van een kerngroep was ontstaan tijdens de laatste bestuursvergadering in 2014. Bernadette had daartoe een opzet gemaakt. Ook Hilly Bol (van Stichting Leven in Aandacht) had ons hierover suggesties gegeven en Hanny had geïnformeerd bij andere sangha's die een kerngroep hadden. Op 1 maart 2015 is de Kerngroep voor het eerst bij elkaar gekomen. Gesproken werd over wensen voor de sangha alsmede over de opzet en structuur van de sanghabijeenkomsten.

Bellmasters/sangha-begeleiders

Ook in 2015 werd de taak van sangha-begeleider (voorheen: bellmaster) door verschillende mensen uitgevoerd.

Hogeschool Rotterdam

De Rotterdamse Sangha is ook in 2015 benaderd door de Vietnamese docente Nga Bui om in het kader van het studieprogramma Vietnamese Cultuur aan de Hogeschool Rotterdam een gastcollege te geven over het Vietnamese boeddhisme in de traditie van Thich Nhat Hanh. Wendy, Kees en Wim hebben in 2015 vier keer voor zo'n 40 studenten per keer dit gastcollege verzorgd. De jeugdige toehoorders waren doorgaans zeer belangstellend. Het bleek nodig ten opzichte van de studenten te benadrukken dat we geen geloof willen verkopen en dat je het Boeddhisme gewoon naast je eigen geloof kunt beoefenen.

Boeddahuis

Ook in 2015 werd samengewerkt in het Boeddahuis. Bernadette participeert daarin actief. Er is een gezamenlijke website (www.boeddahuis.nl) met onder meer een agenda waarin ook onze bijeenkomsten staan vermeld. Bernadette heeft, samen met een paar deelnemers van andere stromingen, deelgenomen aan de voorbereiding en coördinatie van het Boeddha Festival (zie hieronder).

Boeddha festival

Op een zonnige 30 augustus vond in spiritueel centrum Djoj het eerste Rotterdamse Boeddha festival plaats, georganiseerd door Djoj in samenspraak met het Boeddahuis. Er waren zo'n kleine 200 mensen, waarvan ruim 150 betalende deelnemers. De bij het Boeddahuis aangesloten organisaties presenteerden zich zo vlak voor het "nieuwe seizoen" met lezingen en workshops. Veel mensen kwamen speciaal voor de workshops, ook voor die van onze sangha, die op zolder gehouden werden. Vooral mindful yoga door Wendy was erg populair. Wim, Jeanine en Lidwien

hielden daarnaast zitmeditatie en dharmalezingen. Op de infomarkt hadden wij een eigen stand die bemand werd door Kees en Bernadette samen met onze Vietnamese vrienden Hung en Nga die daar dharmahoning verkochten. Het festival werd als succes beoordeeld, maar natuurlijk waren er zo'n eerste keer natuurlijk altijd wel dingen die, achteraf gezien, beter kunnen. Zo bleek het lastig dat de aanvangs- en eindtijden van de verschillende onderdelen niet synchroon liepen, zodat het niet altijd makkelijk was om van het ene naar het andere onderdeel te gaan. Bij een volgende versie van dit festival zal daar rekening mee worden gehouden.

Zeiltocht

Op zaterdag 26 september zijn we met een aantal vaste deelnemers van de Rotterdamse Sangha op zeiltocht op het IJ-meer gegaan. We gingen om 12:45 uur aan boord en kregen een heerlijk kopje koffie, thee of sap aangeboden, met diverse soorten koek van de plaatselijke bakker. De zeiltjalk heet de Lis en ligt in Muiden. We vertrokken om 13:00 uur vanaf de aanlegplaats, het IJ-meer op. We hebben fantastisch weer gehad. Een heerlijk zonnetje en een klein briesje waren voldoende ingrediënten om een onvergetelijke dag te hebben. Natuurlijk moesten we ons ook nog inspannen om het zeil te hijsen en weer te laten zakken. Na ongeveer 2 uur gevaren te hebben, zijn we 3 kwartier voor anker gegaan. We lazen een stuk uit het boek *Beminnen* van Thich Nhat Hanh. Om ongeveer 17:30 uur voeren we weer de haven van Muiden binnen en namen afscheid van Leon en Anita, de schippers van de Lis.

Nieuwsbrief

Nadat Trudy eind 2013 de Nieuwsbrief had gelanceerd kwam deze in 2015 ook tweemaal uit.

Website

De website werd in 2015 regelmatig bezocht. Er waren gemiddeld per maand een kleine duizend bezoeken. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van 2014.